

Veelgestelde vragen

Waar komt het idee vandaan?

In 1982 werd het eerst Fête de la Musique in Frankrijk georganiseerd en het werd meteen een succes. Het wordt nu gevierd in meer dan driehonderd steden, in meer dan honderd landen waaronder: Frankrijk, Duitsland, V.S., Vietnam, Kongo, Panama, Libanon, Israël, Kameroen, Colombia, Japan, Mongolië, Kenia, Brazilië, Canada, Italië, Togo, Marokko, Syrië, Spanje, Engeland, Mexico, Nepal, Luxemburg, Portugal, Egypte, Zwitserland, België.

Wie kan meedoen?

Iedereen: amateurs, professionals, beroemdheden, jongeren, ouderen, verenigingen, cafés, burens enz.

Wie organiseert?

Wie het wil. Soms nemen gemeentes of wijken het initiatief, soms wijkcultuurhuizen, cafés of een groep muzikliefhebbers die geïnteresseerd zijn in een bepaalde muzieksoort. Iedereen kan het initiatief nemen.

Voor een grotere aanpak kun je eventueel samenwerking zoeken met een cultuurplatform, wijkcultuurcoach, cultuurcoördinator of een muziekvereniging, muziekschool, wijkcultuurhuis bij jou in de buurt.

Waar spelen de musici?

De meeste musici spelen op straten en pleinen. Het kan ook in cafés, kerken, hofjes, tuinen, ziekenhuizen of scholen, zolang het in het openbaar is en gratis.

Worden musici betaald?

De bedoeling is dat musici gratis optreden. Musici hoeven zelf ook niemand te betalen om te kunnen spelen. Voor hen is het een mooie gelegenheid om hun muziek te laten horen. Cafés, stichtingen en andere instellingen mogen musici betalen (honorarium of onkostenvergoeding) zolang het voor iedereen toegankelijk blijft en de toegang gratis is.

Wat gebeurt er als het regent?

Dat kan gebeuren, vooral in Nederland. Denk aan een tent voor een podium, of de mogelijkheid bij regen naar binnen te verhuizen, in een café of een openbaar gebouw.

Hoe vaak zal het plaats vinden?

Jaarlijks, op 21 juni. Wanneer 21 juni niet in het weekend valt kun je ook een dag daar vlak bij in de buurt kiezen.

Wie zit er achter www.fdlm.nl en de publiciteit?

De website is een initiatief van ZIMIHC. ZIMIHC heeft hiervoor nauw samengewerkt met Le Lion Bleu.

Meer informatie

Zie Video's, Downloads, etc. op de site: <http://www.fetedelamusique.nl>

www.hetfeestvandemuziek.nl

